

Geliefde sponsors,

Door middel van deze nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte brengen van onze reis naar Suriname, dankzij uw grote steun! Tijdens deze reis zijn verschillende projecten bezocht, vele kinderen, ouderen, alleenstaanden en daklozen gesteund.

Margaretha-Commewijne

In september heeft de opening plaatsgevonden van de speeltuin en de accommodatie waar gezinnen en kinderen samen kunnen komen. De gezinnen en kinderen willen alle sponsors en donateurs hartelijk bedanken. Door de speeltoestellen is het spelen leuker geworden voor de kinderen. Wat een vreugde, wat een zegen! En elk kind wordt verwelkomd. De speeltuin is toegankelijk voor elk kind. Op speelse manier leren de kinderen daardoor ook liefde te delen! Het is de liefde die nooit faalt, die nooit opgeeft en altijd op ons wacht.

Wij zijn met de kinderen naar een recreatieoord geweest genaamd Witsanti waar ze konden genieten van een heerlijk zwempartijtje. Alle helpers inclusief de kokkin waren met ons mee. We kwamen met vijf boten aan. Het was een geschenk voor de kinderen. Deze kinderen gaan er niet op uit, blijven meestal thuis omdat hun ouders het niet breed hebben. Dankzij de gemeente Kabar Rahaju en Gift4achild konden deze kinderen genieten van een heerlijk dagje uit. Waar de liefde van Christus ons samen bindt, biedt God zijn zegen!



Apoera-Morabusch-Sandlanding

Vanuit Nickerie is het 12 uur varen naar het district Sipaliwini in Apoera. De kinderen waren heel blij en dankbaar dat wij hen kwamen bezoeken. We hebben met de 80 kinderen samen gegeten. Een zuster had gekookt en er is veel gegeten! De kinderen kregen elk een schooltas, snoep, kleding, knuffelbeertjes, en meer! God heeft deze kinderen en ouderen verzorgd. We hebben vervolgens gezamenlijk gezongen en gebeden, en God onze dankbaar getoond!

Wij waren de volgende dag in het dorpje Sandlanding om de kinderen en ouderen daar eten te geven en wat spullen. We vragen graag gebed voor deze kinderen. Laten we Gods belofte, dat niets onmogelijk is als wij in eenheid optrekken, niet begrenzen. Laten we ervoor kiezen om ons te bewegen als een krachtige eenheid.

Dan laat God machtige dingen gebeuren!

Nickerie

De kinderen en ouderen kwamen met blijde gezichten op de kinderdag om hun schooltassen met inhoud in ontvangst te nemen. De inhoud – met o.a. schoolspullen – is voor heel veel ouders te duur, en zonder kunnen de kinderen niet naar school.

Heel veel ouders zijn gewoon niet in staat schoolspullen voor hun kinderen aan te schaffen voor het nieuwe schooljaar. De kinderen zijn daarom erg dankbaar dat ze door sponsors worden gesteund. De kinderen hebben lekker gegeten en mochten daarna zelf wat spullen kiezen om mee naar huis te nemen.

Al deze kinderen willen jullie daarom graag bedanken. Er zijn ook ouders geweest die ons hebben gebeld en met de vraag of ze in aanmerking kunnen komen voor schoolspullen, omdat ze het zelf niet kunnen betalen. Er zijn ook kinderen zonder ouders die op straat leven. We hebben wat te eten voor ze gekocht en voor ze gebeden dat hun ouders terug komen om hen weer in hun armen te sluiten. Er zijn ook kinderen die alleen thuis wonen of onder toezicht van hun oma of opa dichtbij of op afstand. Denk alstublieft aan deze kinderen, opdat we hen naastenliefde kunnen bieden (Mattheus 25:35). Voor deze kinderen houden wij een Kerstactie. Helpt u mee om deze kinderen met Kerst een kerstgeschenk te schenken?

Stichting Gift4achild wil graag *samen met u* voor weeskinderen en kinderen die er alleen voor staan, een kindertehuis bouwen in Commewijne. Bid met ons mee opdat het goed komt met de financiën en een stuk grond voor het gebouw.



Namens het bestuur en alle vrijwilligers van Gift4achild,

hartelijke groet,

Lilian Moti

Stichting Gift4achild
Rotterdam - Nederland
+31 6 82174697
+31 10 4669769

www.gift4achild.nl
info@gift4achild.nl
KvK: 64812146
IBAN: NL89 INGB 0007 2313 20

Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI