

Kinder van de vuilnisbelt uit Noord-Sulawesi

Vanwege het coronavirus zijn voedselpakketten uitgedeeld, opdat de kinderen met hun ouders samen kunnen eten. Het pakket bestond uit eieren, rijst, olie, suiker, noedels, gezonde snacks en veel meer. Er waren uiteindelijk niet genoeg voedselpakketten om uit te delen, maar men was erg dankbaar.

Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich oogsten.

Psalmen 126:5.

Kindertehuis Mefiboset & Tomohon

De kinderen van de kindertehuizen hebben boodschappen en snacks gekregen. Voordat ze de boodschappen hebben aangenomen hebben ze voor de sponsors gebeden. De kinderen bedankten iedereen en hoopten op verdere steun van de sponsors.

Want Hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd; Hij heeft Zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar Hij heeft gehoord, toen hij tot Hem riep. Want Hij veracht de armen niet, aan hun ellende gaat hij niet voorbij. Hij keert zich niet van hen af, Hij antwoordt als zij om hulp roepen.

Psalm 22:25.



Het Huis des Heren

In Suriname hebben we dankzij uw steun voedselpakketten uitgedeeld aan arme gezinnen, weduwenaren, bedlegerigen, mensen in woningnood vanwege brandstichting en ook mensen die werkloos zijn vanwege de COVID-19 situatie. De gift heeft een glimlach te weeg gebracht ondanks hun verdrietige omstandigheden. Dat de voorziening had van onze Here Jezus op de stichting en alle gevers mag zijn. Hef de ene hand leeg op tot God, opdat hij die vult, En deel met de andere uit wat u hebt ontvangen. Amen .

Kinderen van Togo-Lomé

De kinderen hebben een verrassing gekregen dankzij uw giften. We hebben ook aan deze kinderen eten te geven in deze moeilijke periode. De pakketten bestonden onder andere uit rijst, maïs, olie en meel. Ze hebben verder ook geld gekregen om boodschappen te doen. Het is een wonder dat zoveel mensen zich hebben ingezet voor deze kinderen. De kinderen waren blij en de ouders ook! We hebben ook alleenstaande ouderen een gift kunnen geven geschonken.

Men is erg dankbaar voor de gaven en men hoopt dat u aan hen blijft denken. Voordat de giften werden overgedragen gebracht werd de Bijbel gelezen (Mattheus 15:32) en werd er gebeden.

Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven .Mattheüs 25:35.

Sumompo manado sulawesi

De ouderen en ouders met kinderen van het straatleven hebben ook voedselpakketten gekregen en waren erg dankbaar.

Wij bedanken iedereen voor de steun! Liefde van God overbrugt alle afstand. Blijft u alstublieft bidden voor deze kinderen en onze Gift4achild projecten.

Hartelijk dank voor jullie gebeden en giften!

Namens het bestuur en team,

Lilian Moti

Stichting Gift4achild
Snellemanstraat 25A
3035 WK Rotterdam, Nederland
+31 6 82174697 / +31 10 4669769

www.gift4achild.nl

info@gift4achild.nl

KvK: 64812146

IBAN: NL89 INGB 0007 2313 20



Download app: QR Code Scanner

