

Nieuwsbrief - Stichting Gift4achild

Reisverslag 2017



In maart 2017 zijn Lilian en Sylvette op oriëntatiereis gegaan naar Togo en Ghana. Lilian had op haar hart gekregen om naar Togo en Ghana te gaan om de Afrikaanse kinderen te ontmoeten.

Togo De reis begon in Togo, in West-Afrika. Dit land ligt onder Niger, tussen Benin en Ghana in. Togo heeft zo'n 7,8 miljoen inwoners en heeft een oppervlakte die 1,5 keer groter is dan Nederland. De officiële taal is Frans.

De vlucht vanuit Brussel was rechtstreeks naar Lomé, de hoofdstad van Togo. We verbleven de hele reis bij de broer van Sylvette, die ons met de auto rondbracht.

Compassion is een internationale en Christelijke kindsponsor organisatie. Wij hadden nadat we ons in Lomé gevestigd hadden gehoord dat er een sportdag voor kinderen bezig was, georganiseerd door Compassion. We zijn hier langs gegaan om kennis met deze organisatie te maken. We hebben met de begeleiders gesproken en hun kantoor bezocht. Er waren circa 280 kinderen. Daaraan werd les gegeven, mee gespeeld en er werd gekookt. Iedere zaterdag organiseert deze organisatie een activiteit voor de kinderen met daarbij eten. Op dit moment zijn er 150 kinderen die Compassion niet kan ondersteunen.



De stichting zal zich dit kalenderjaar oriënteren of hier een bijdrage in geleverd kan worden.

Ghana De reis vervolgde naar buurland Ghana. Het land grenst westelijk aan Ivoorkust, noordelijk aan Burkina Faso, oostelijk aan Togo en zuidelijk aan de Golf van Guinea. De hoofdstad van Ghana is Accra. Ghana heeft 26.9 miljoen inwoners. Lilian is in de stad Tema gaan kijken hoe het er aan toe gaat met de kinderen.



Vanuit Nederland hebben we voor de reis een pakket met cadeaus verstuurd. De ontvanger van de zending was de voorganger van de gemeente Hearts of faith, de heer Nartey. Sylvette ging mee als tolk, aangezien zij net zoals de Ghanezen en Togolezen de taal Ewe spreekt. Nartey heeft ons gebracht naar Atabui, een dorp daar in de buurt. Wij hebben daar met het opperhoofd gesproken en gevraagd hoe de situatie is. Hij heeft onder andere laten zien dat er een school gebouwd kan worden. We hebben verder ook gesproken over eventuele activiteiten die we konden organiseren voor de kinderen.

Dezelfde week kon er al een activiteit plaatsvinden. We hebben die dag pannenkoeken gebakken met de kinderen. Er waren ruim 250 kinderen aanwezig. We hebben ook gespeeld en gezongen en de kinderen hebben speelgoed en kleding van ons gekregen.

De stichting zal zich dit kalenderjaar oriënteren of aan de nieuwe school een bijdrage geleverd kan worden. Na het bezoek aan Ghana zijn ze teruggekeerd naar Togo.



Lilian en Sylvette hebben we een bezoek gebracht aan een meisje van dertien jaar. (foto links) We hebben naar haar verhaal geluisterd: ze is seksueel misbruikt en zwanger geraakt. Toen ze tien jaar was, was haar moeder overleden. Om geld te verdienen moet haar vader af en toe een week weg. Op zo'n week blijft ze alleen thuis met haar broer en om eten te krijgen moet ze bedelen op de markt. Daar kwam ze in contact met een man, die haar voedsel beloofd had. Na seksueel te zijn misbruikt heeft hij haar achtergelaten. Wij waren natuurlijk getreurd toen we dit hoorden en hebben haar kleding en geld aangeboden. Wij hebben met haar en voor haar gebeden en hopen dat het goed met haar gaat. Het was een bijzondere ontmoeting.

De volgende dag hebben we een school bezocht. Er was een jongen die geen ouders heeft, hij woont bij zijn oma. Hij kon geen les meer volgen omdat zijn oma daar geen geld meer voor had. Wij hebben hem geld aangeboden om zijn school af te maken. Hoewel hij in eerste instantie weggestuurd was van school omdat hij geen geld ervoor had, was hij wel een ijverige leerling. Hij was zeer blij toen hij hoorde dat hij weer verder kon met school!

In Lomé hebben we een pannenkoekendag georganiseerd voor de kinderen en daarnaast nasi met kip gekookt. De kinderen hebben gezongen en gespeeld en druk gekleurd. We hadden een kleurwedstrijd georganiseerd. We hebben cadeaus uitgedeeld en het kind dat de kleurplaat het leukst ingekleurd had kreeg wat extra's. Het was leuk om te zien dat alle kinderen heel erg enthousiast waren en erg blij. Zelfs de ouders hebben een vorkje mee geprikt en heel veel



ouders dachten dat we kwamen om alle kinderen financieel te steunen. Het was te zien dat ze wanhopig waren. Ze zochten alle hulp die ze konden vinden. Er waren zoveel kinderen, dat we eerst niet iedereen een cadeau konden geven. We hadden iemand uitgenodigd die onverwachts met cadeaus kwam, Fatou. Uiteindelijk hadden we genoeg voor de 350 kinderen die aanwezig waren.

Het was fijn om te zien hoe enthousiast en dankbaar de mensen zijn voor wat je ze geeft; ze houden écht van je. Je ziet hoe sterk de liefde is bij de mensen daar en dat ze oprecht om elkaar geven, zelfs tussen de ook vreselijke dingen die daar gebeuren. Dat hebben we zeker aan God te danken. Je bent niet geschapen om als een rups door het leven te gaan, het is jou bestemming om als een Konings vlinder te zijn om naar ontwikkelingslanden te gaan en daar zelf wat te doen en activiteiten te houden met de kinderen!

Gods zegen toegewenst namens het gehele zendingsteam. Lilian Moti.

Stichting Gift4achild
Snellemanstraat 25a
3035 WK Rotterdam, Nederland
+31 682174697 / +31 104669769

info@gift4achild.nl
www.gift4achild.nl

Bank: NL89 INGB 0007 2313 20
KvK: 64812146
RSIN: 57552444